

מה הוא יום ההבנ"ה?

א.נשי חינוך יקרים.ות

יום ההבנ"ה, הוא היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה.

יום ההבנ"ה צויין לראשונה בעולם בשנת 2005 ומצוין בישראל מאז 2006. התאריך הנבחר מציין את המועד שבו הוסרה הומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות על ידי ארגון הבריאות העולמי, 17 במאי 1990.

ברחבי העולם משמש יום ההבנ"ה ליון ההשלכות ההרסניות של להט"בופוביה וקריאה להמשך המאבק באפליה ובדיכוי שחוהה הקהילה הגאה בכל מישורי החיים. בהקשר המקומי, בהתאם לשם הבנ"ה, ניתן דגש מרכזי ביום זה לקידום מסרים חיוביים של הבנה, סולידריות ופלורליזם כערכים שיכולים לקדם חיבור ואחדות בין חלקיה השונים של החברה ולהפחית שנאה ודחייה כלפי להט"ב.

יוזם יום ההבנה, לואי-ז'ורז' טן, אינטלקטואל אפרו-צרפתי: "ההומופוביה היא החרפה, ועלינו לפרק אותה מהגיונה החברתי ולהיאבק בה באופן גלוי (...). היום הזה נועד להראות שהמלחמה נגד ההומופוביה היא לא רק של הקהילה הגאה, אלא נמצאת גם באחריותן המלאה של הרשויות הציבוריות ומבטאת את רצון החברה כולה".

לצערנו, גם בתקופתנו, בני ובנות נוער להט"ב חווים קשיים ואתגרים רבים, סובלים מבריונות ומדווחים על חוסר בתחושת המוגנות בבית הספר. יום ההבנ"ה מהווה הזדמנות מופלאה עבורנו להתייבב עבור אותם בני ובנות נוער - לדבר על המאבק בלהט"בופוביה, ליצור שיח מעורב בכיתות, ולקדם בית ספר שוויוני ומכיל יותר עבור כלל התלמידות והתלמידים היקרים שלנו. זהו רגע חשוב בו אנו יכולות לממש את מלוא פוטנציאל המשמעות שלנו כאנשי ונשות חינוך, ולהשפיע הלכה למעשה על חיי תלמידנו.

אנו מקוות שחומרים המופיעים באתר זה ישמשו אתכם במשימה החשובה - לשמור על חייהם ועל בטחונם של תלמידנו, להבטיח את השלמות הפיזית והנפשית של כל אחד ואחת מהם. תודה על העשייה החשובה שלכם בכיתות - יחד אנחנו מפיצים אור גדול.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו,

חוש"ן - חינוך ושינוי